



Bron Lachai-Roi Jaarverslag 2018

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Stichting Bron Lachai-Roi. Ook in 2018 zijn we geraakt door de dingen die God heeft gedaan en laten zien, zowel in dat van gasten als ook aan deelnemers van onze activiteiten.

In 2018 is een aantal activiteiten verder ontwikkeld. We hebben gemerkt dat er echt behoefte is aan het Levende Woord van God, door de vele aanvragen voor een gratis bijbel. De vele aanvragen van een gratis bijbel verrasten ons! Dankbaar zetten we deze activiteit voort omdat we als Stichting graag ook letterlijk het goede nieuws willen verspreiden.

Verder merken we een toegenomen verlangen om zichtbaar te zijn in onze wijk. We merken dat we op de plaats waar we nu zijn, biddend en zegend aanwezig willen zijn. Regelmatig bidden we samen met anderen voor de mensen in onze eigen straat en wijk. We bidden en zegenen de mensen om ons heen met het verlangen dat Gods Koninkrijk door zal breken.

Naast de activiteiten die georganiseerd zijn en de gasten die hebben mee gewoond, hebben Johan en Tabitha tijd en energie gestoken in hun studies respectievelijk Theologie en Stadslandbouw. Zoals u wellicht weet volgen beiden een studie die bijdraagt aan de realisatie van hun visie. Beiden zijn nu op de helft van de studie. Naast hun "gewone" werk en de activiteiten van Bron Lachai-Roi is dat een hele prestatie!

Tenslotte danken we u voor uw betrokkenheid bij de Stichting door middel van uw gebed en giften.

Namens het bestuur,

Fred Timmerman (penningmeester)
Bertineke Martens (secretaris)

Gastvrijheid/meewonen:

Ook dit jaar hebben er verschillende mensen voor een kortere tijd meegewoond. Dit verschilt van twee dagen tot dit jaar maximaal een maand. Naast een kamer proberen we onze gasten tot zegen te zijn en bieden we hen een luisterend oor, een bemoediging, een gebed, gezelligheid. In de ontmoeting met de ander kom je als mens tot groei en bloei, ieder op unieke en passende wijze. We hopen en bidden dat mensen zich gezien en geliefd voelen en weten.

"Hartelijk dank voor de gastvrijheid. Ik heb me thuis gevoeld en genoten."

Andere huisvesting:

Voor onze visie en groei van activiteiten is een groter huis met een apart afgescheiden gastendeel en meer buitenruimte nodig. Een in alle opzichten passende locatie blijft een zoektocht. Dit jaar hebben we naast een periode van rust in deze zoektocht ook concreet een bieding en voorstel gedaan op een geschikt huis/locatie. Tot onze spijt is dit niet doorgegaan.



Doelstelling:

De doelstelling van stichting Bron Lachai-Roi luidt zoals verwoord in de statuten: "Met het verspreiden van het Evangelie in het algemeen en Gods liefde voor ieder in het bijzonder een bijdrage leveren aan het geestelijk, maatschappelijk, psychisch en/of sociaal welzijn van mensen. En voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn". Met deze doelstelling beoogt de Stichting het algemeen belang te dienen.

Visie:

Ieder mens weet zich, voor het eerst of opnieuw door God gezien en geliefd.

Presentie in de wijk & zegenen wijkbewoners:

We zoeken het goede voor de wijk en willen tot zegen zijn voor onze leefomgeving. In kleine groep zijn we begonnen met het dagelijks zegenen van een aantal wijkbewoners en wat er plaatsvindt in de wijk. Bijzonder is wat dit ook uitwerkt. We hebben regelmatig bijzondere gesprekken over levensvragen en zingeving. Ieder mens ervaart moeilijke en mooie momenten, hoe mooi is het om die met elkaar te delen. Daarnaast merken we dat het onszelf veranderd en de manier waarop we in onze eigen wijk aanwezig zijn.



1X weekend georganiseerd



10 aanvragen om mee te wonen



65 bijbels verstuurd.



5X hebben mensen mee gewoond



6X zijn we gaan wandelen

Bijbelverspreiding:

Via de website kunnen mensen een Bijbel in Gewone Taal gratis aanvragen. Deze zijn bedoeld voor niet gelovigen c.q. zoekers. De aanvrager vragen we aan te geven waarom ze de bijbel willen ontvangen, enkele reacties: "opnieuw in contact komen met God" - "wil meer over Jezus weten" - "moeilijke periode gehad, nu verder, mist nog iets, verlang naar rust" - "nieuwsgierig". We merken, tot onze vreugde, veel belangstelling voor een bijbel.



Wandelingen:

Tijdens de wandelingen (Walk&Talk) houden we met elkaar een soort stille tijd/ bezinningsmoment in de natuur. We genieten van wat God laat zien, genieten van de natuur, van elkaar en van de rust. Een ieder ontvangt en deelt; zo leren we van elkaar.

"Na een korte wandeling zit ik dan in de natuur, met een papier met tekst ter overdenking, langzaam maar zeker begint de rust aangenaam te worden en begin ik mijn papier te bestuderen en me af te vragen wat God hiermee wil zeggen, toen de tijd om was baalde ik best wel want in de natuur ervaar ik God dichtbij en dacht dat ik dit vaker zou moeten doen."

Tuin:

De moestuin is onderdeel van het huis en onze visie. Ondanks de droogte en de lange warme zomer is het een heel gezegend jaar geweest en hebben we nog nooit zoveel kunnen oogsten en kunnen eten uit eigen tuin. We willen goed zorgen voor de gasten en voor onszelf. Goede zorg omvat zowel geest, ziel als lichaam. De tuin draagt bij aan gezonde voeding; onbespoten, biologisch en lokaal. Daarnaast is het een mooie plek om tot rust te komen of juist om lekker fysiek en praktisch bezig te zijn.

LEEF! weekenden

Een LEEF!-weekend staat voor tijd voor groei in geloof, tijd voor God, rusten en luisteren aan de voeten van Jezus, ontspanning. We hebben dit jaar een weekend georganiseerd in Bantega (Fr.). Dit jaar was ons thema: Wie je bent in Jezus Christus en welke autoriteit we hebben als geliefd kind van God. Er was tijd en gelegenheid voor onder andere studie, creativiteit, ontspanning, vieringen, goede gesprekken. We kijken terug op een bijzonder gezegende tijd.

"Ik mocht van het LEEF!-weekend vertrekken met een diep besef dat ik Zijn geliefd kind ben, dat ik mag dansen in Zijn licht, Hem aanbidden."

Enkele bijzondere dingen

- Groei in diverse internationale contacten en verbindingen wat geleid heeft tot Engelstalige nieuwsbrief.
- Groeiend contact met Ffald-Y-Brenin in Wales en verbonden met netwerk "Local Houses of Prayer".
- Initiatiefnemers op de helft van studies, welke gevolgd worden in het kader van de visie.

"Je bent gezien en geliefd!"

Stichting Bron Lachai Roi
A. Blankaartsingel 149
3813 PA AMERSFOORT

T: 06 - 3392 54 54 (Johan, vz)
E: bronlachairoi@gmail.com
I: www.lachairoi.nl

KvK nummer: 64610 543
Bankrekening: NL74 TRIO 0391 0691 44
BIC/SWIFT: TRIO NL 2U
(ANBI status)