



Bron Lachai-Roi Jaarverslag 2017

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Bron Lachai-Roi. U ontvangt dit omdat u betrokken bent bij de Stichting. We vinden het fijn dat u betrokken bent. In dit jaarverslag leest u over de activiteiten en ontwikkelingen.

Johan en Tabitha Wendt, initiatiefnemers van de Stichting, zijn geïnspireerd door de tekst uit Genesis 16:14 waar Hagar zich gezien en geliefd weet door God. Het is hun visie om mensen een plek te bieden waar zij zich gezien en geliefd weten door deze zelfde God. De naam Lachai-Roi betekent: "De Levende die mij ziet".

De stichting biedt de mogelijkheid om tijdelijk mee te wonen in een kleine leefgemeenschap en er worden diverse activiteiten georganiseerd. Het tijdelijk onderdak bieden aan gasten, de gezamenlijke open maaltijden, bezinningswandelingen, en Leef! Weekenden zijn activiteiten die in 2017 zijn voortgezet. Daarnaast is gestart met nieuwe activiteiten zoals gratis bijbels uitdelen, huisbezoeken doen en present zijn in de buurt. Verder is er een bezinningswandeling gemaakt door park Schothorst (Amersfoort). Deze is op de website gratis te downloaden.

Tevens was het voor Johan en Tabitha, de visiedragers, ook een bijzonder jaar. Beiden studeren nu naast hun werk. Johan studeert al enige jaren theologie en Tabitha is begonnen met stadslandbouw. Deze studie volgt ze om straks het stuk(je) land om het huis op een nog betere manier te bebouwen, beheren en om mensen mee te nemen in Gods schepping. Zowel Johan als Tabitha doen hun studie vanuit een verlangen om de mensen in en om hun huis meer te kunnen geven en beter te kunnen ondersteunen.

In 2017 is hard gewerkt aan een nieuwe website, met een prachtig resultaat. Het bereik op social media is groter geworden. De Stichting is in 2017 druk doende geweest met het zoeken van een gemeenschapshuis, helaas zonder resultaat. In 2018 zet de Stichting de zoektocht naar een grotere passende locatie onverminderd voort.

We hopen en bidden dat de Stichting in 2018 wederom weer veel mensen mag aanraken met de liefde van God, dat ze zich gezien en geliefd weten.

Namens het bestuur,

Bertineke Martens, secretaris,
Fred Timmerman, penningmeester.

Doelstelling:

De doelstelling van stichting Bron Lachai-Roi luidt zoals verwoordt in de statuten: "Met het verspreiden van het Evangelie in het algemeen en Gods liefde voor ieder in het bijzonder een bijdrage leveren aan het geestelijk, maatschappelijk, psychisch en/of sociaal welzijn van mensen. En voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn". Met deze doelstelling beoogt de Stichting het algemeen belang te dienen.

Visie:

Ieder mens weet zich, voor het eerst of opnieuw, door God gezien en geliefd.

"Ik ging naar de arts met mijn verhaal, ik kreeg pillen voorgeschreven maar had een arm om mij heen nodig."



6X hebben mensen korte of lange tijd meegewoond (reden om niet mee te wonen: niet passend voor beiden, niets meer van zich laten horen of mensen hadden een andere plek)

i **18X** kwam er een verzoek tot meewonen

8X zijn er bezinningswandelingen georganiseerd

148 dagen hebben mensen meegewoond



2X zijn er Leef! weekenden georganiseerd

3X is er een open maaltijd georganiseerd.



Huis:

Het mee wonen gebeurt nog in het huis van Johan en Tabitha. We blijven op zoek naar een grotere passende locatie met minimaal 2 woningen of woongedeelten en genoeg buitenruimte. Er wordt nu niet actief reclame gemaakt voor het meewonen omdat we nu al merken dat we niet iedereen kunnen helpen. Dit jaar is er een aantal huizen bekeken waarvan 2 huizen serieus overwogen zijn om aan te kopen. Helaas is het in beide gevallen, om verschillende redenen niet doorgegaan. Door de complexiteit van locatie, vergunning, bestemming en financiering is het een ingewikkeld proces en vraagt diverse kennis.

"Bedankt voor jullie open huis, belangrijker nog, jullie open hart. Ik heb de liefde van God mogen ervaren tijdens het verblijf bij jullie."



Bezinningswandeling Schothorst (nieuw):

We hebben een bezinningswandeling gemaakt die op de website gratis is te downloaden. Deze gaat door park Schothorst, dit park ligt dichtbij ons huis. Deze wandeling prikkelt en zet je stil om met een aantal levensvragen / geloofsvragen aan de slag te gaan.



Presentie:

Het gehele jaar zijn we present geweest in de wijk om mensen te bemoedigen, om te luisteren, er gewoon te zijn. In december hebben we een aantal bossen bloemen rond gebracht.

Gratis bijbel (nieuw):

We willen graag iemand die een bijbel wil lezen en er geen heeft een gratis exemplaar verstrekken. Om deze reden kan er sinds dit jaar een gratis basisbijbel via de website worden aangevraagd. Hier wordt gebruikt van gemaakt en er gaan bijbels naar allerlei plaatsen, zelfs tot in de jeugdgevangenis. Er is nog steeds vraag naar een goed leesbare bijbel. Gods Woord is levendig en krachtig!



Wandelingen:

We hebben dit jaar acht bezinningswandelingen georganiseerd. Twee wandelingen zijn niet doorgegaan in verband met slechte weersomstandigheden. Alle wandelingen hebben plaatsgevonden in de omgeving van Amersfoort. Iedere keer hebben we nagedacht en gemediteerd op een Psalm. Er vinden bijzondere gesprekken en ontmoetingen plaats tijdens de wandelingen. Mensen ervaren door het mediteren in de natuur rust en de stem van God.

Tijdens een wandeling gaf iemand aan dat zij/hij graag iets van God wil ervaren. Op dat moment wordt er langzaam een regenboog zichtbaar en er komt zelfs een tweede boog tevoorschijn. Het was een enorme bemoediging voor een ieder die meeliep.

LEEF! weekenden

We hebben in april en in september een LEEF! Weekend georganiseerd. Beide keren zijn we naar Lachai-Roi in Duitsland gegaan. We hebben daar een tijd van rust en stilte gehad als ook van ontmoeting en gezelligheid. In beide weekenden stond centraal om te rusten bij de Bron, in de nabijheid van Jezus te zijn, te ontvangen van God. Het is bijzonder om te zien hoe God een ieder persoonlijk geeft wat hij of zij nodig heeft.

Meewonen:

We bieden de gelegenheid aan iemand om voor korte of iets langere tijd mee te wonen. Er is tijd voor rust, stilte, gebed en ook een goed gesprek al dan niet tijdens de gezamenlijke maaltijd. We vormen een kleine leefgemeenschap met elkaar. Er zijn verschillende behoeften en omstandigheden waardoor mensen een aanvraag indienen. Dit kan te maken hebben met persoonlijke omstandigheden die vragen om afstand van een bepaalde (thuis)situatie. Deze verblijven zijn vaak wat langer van aard. Tevens kan het zijn dat het een aanvraag is voor rust, stilte en bezinning. Dit is meestal voor een paar dagen. Dit jaar hebben we langere tijd (3 maanden) mensen mee laten wonen.

Enkele bijzondere dingen

- Ook dit jaar zijn we naar verschillende andere huizen geweest om elkaar te inspireren
- De website is vernieuwd en daarmee hebben ook de sociale media een nieuw passende look gekregen.
- Er worden regelmatig teksten en blogs op de sites/ sociale media geplaatst.
- Maandelijks komen we met een aantal mensen bij elkaar die met ons meeleven en bidden
- Meer en meer mensen kennen ons, via via of middels de website/ sociale media. Ons bereik wordt steeds groter.

Stichting Bron Lachai-Roi
A. Blankaartsingel 149
3813 PA Amersfoort (bezoekadres)

T: 06 - 3392 54 54 (Johan, vz)
E: bronlachairoi@gmail.com
I: www.lachairoi.nl

KvK nummer: 64610 543
Triodosbank: NL74 TRIO 0391 0691 44
BIC/SWIFT: TRIO NL 2U
(ANBI-erkend)