



Bron Lachai-Roi Jaarverslag 2016

Voorwoord

Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Bron Lachai-Roi. In dit jaarverslag leest u over de activiteiten en ontwikkelingen.

Initiatiefnemers van de Stichting zijn Johan en Tabitha Wendt. Zij zijn geïnspireerd door de tekst uit Genesis 16:14 waar Hagar zich gezien en geliefd weet door God. Het is hun visie om mensen een plek te bieden waar zij zich gezien en geliefd weten door deze zelfde God. Eind 2015 hebben Johan en Tabitha hun visie handen en voeten gegeven door het oprichten van Stichting Bron Lachai-Roi. Woorden die betekenen: "De Levende die mij ziet".

Het eerste jaar zit erop! In 2016 is een aantal basisvoorwaarden gerealiseerd. De ANBI-status is toegekend door de Belastingdienst. We zijn hier erg dankbaar voor! Dit biedt financieel meer mogelijkheden. Ook is er een prachtig logo ontwikkeld wat verder doorgevoerd zal worden in alle PR-activiteiten. Het tijdelijk onderdak bieden aan gasten en de maaltijden zijn activiteiten die in 2016 zijn voortgezet. Daarnaast is gestart met verschillende nieuwe activiteiten zoals de thema wandelingen en het eerste LEEF! Weekend.

De diverse activiteiten blijken te voorzien in een behoefte in een wereld waarin stilte en tijd voor bezinning niet meer vanzelfsprekend is. De activiteiten van de Stichting zijn allemaal gericht op het ZIEN van de ander, door de ogen van de Ander, Geliefd! Het verlangen is om in 2017 een gemeenschapshuis te realiseren van waaruit de Stichting haar activiteiten verder kan voortzetten. Als bestuur ondersteunen we de activiteiten van de Stichting van harte. We hopen en bidden dat de Stichting in 2017 het gemeenschapshuis mag gaan realiseren. Bidt u mee?

Namens het bestuur,

Fred Timmerman, penningmeester
Bertineke Martens, secretaris.

Doelstelling:

De doelstelling van stichting Bron Lachai-Roi luidt zoals verwoordt in de statuten: Met het verspreiden van het Evangelie in het algemeen en Gods liefde voor ieder in het bijzonder een bijdrage leveren aan het geestelijk, maatschappelijk, psychisch en/of sociaal welzijn van mensen. En voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. Met deze doelstelling beoogt de Stichting het algemeen belang te dienen.

Visie:

Ieder mens weet zich, voor het eerst of opnieuw, door God gezien en geliefd.

Uitwerking hiervan:

Het gemeenschapshuis is de basis van waaruit we mensen willen helpen ontdekken in het gezien en geliefd worden door God.

Het gemeenschapshuis Bron Lachai-Roi is een plek waar we samen leven, delen, dienen, vieren, bezig zijn en rust vinden. Hulp wordt praktisch verleend door gastvrije ontvangst, een luisterend oor, het aanbieden van een vast dagritme en het geven van begeleiding in gesprekken.

Rust en ruimte, een hele "andere omgeving", het gezien en gehoord worden, een plek waar tijd en aandacht is voor jezelf, om na te denken, te bezinnen op het leven en levensvragen, zijn allemaal elementen die bijdragen om te gaan ervaren dat je geliefd bent door God.

Vanuit het gemeenschapshuis zijn ook activiteiten georganiseerd zoals de themawandelingen, de maaltijden en het LEEF! Weekend.

 **20** maal is er een verzoek tot meewonen geweest

 **2x** verbleven er meerdere gasten tegelijk in Bron lachai-Roi.

 **9** verschillende mensen verbleven in totaal **68** dagen in het gemeenschapshuis. Sommigen hebben meerdere keren van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.

 **4** keer werd er een themawandeling gehouden.

7 mensen, het maximale aantal, gingen mee met het Leef! Weekend 

5 maal is er een maaltijd georganiseerd. 

 **11** donateurs

 **8x** kon de stichting geen passend verblijf aanbieden. Dat had verschillende redenen, zoals dat de huidige locatie van het huis niet passend was, er uitgebreide zorg noodzakelijk was en het huis geen ruimte biedt aan kinderen.

En steeds meer mensen die meedenken/helpen/meedragen, we zijn dankbaar! 

Huis:

Het huidige huis biedt twee kamers waar gasten kunnen verblijven. We bieden naast rust en ruimte een luisterend oor en gesprekken aan. Met elkaar eten we de avondmaaltijd en daarna is er ruimte om verder met elkaar in gesprek te gaan. In de gesprekken die gevoerd worden gaat het vaak over basale levensvragen als: "waar kom ik vandaan en waar ga ik naar toe?"

De meewoner is zelf verantwoordelijk voor een invulling van de dag. Indien er daarnaast hulp nodig is, moet dit buiten de stichting gezocht worden. Bron lachai-Roi beschikt over een sociale kaart waardoor doorverwijzing mogelijk is. Mensen maken ook gebruik van hun eigen netwerk en/of hulpverlening om hun problemen aan te pakken.

Dit jaar verbleven de gasten kortdurend in het gemeenschapshuis, minimaal een weekend tot maximaal drie weken. Vragen van mensen naar een langdurig verblijf zijn er wel geweest maar deze mensen kon geen passende plek aangeboden worden in verband met het meewonen van kinderen of de locatie van het gemeenschapshuis.

Alle gasten die afgelopen jaar in het gemeenschapshuis verbleven, hadden behoefte aan rust en / of herstel. De oorzaak daarvan liep erg uiteen. Sommigen zochten een plek vanwege problemen in de thuissituatie, anderen zochten bewust de stilte.

Gasten kunnen een verblijfplaats aangeboden krijgen vanwege het feit dat de stichting giften en donaties ontvangt.

"Ik ben ontzettend blij met de rust die ik hier gehad heb. Ik had het nodig. Het heeft me weer energie gegeven om thuis door te gaan."

Stichting Bron Lachai-Roi
A. Blankaartsingel 149
3813 PA Amersfoort (bezoekadres)

T: 06 - 3392 54 54 (Johan, vz)
E: bronlachairoi@gmail.com
I: www.lachairoi.nl

KvK nummer: 64610 543
Triodosbank: NL74 TRIO 0391 0691 44
BIC/SWIFT: TRIO NL 2U
(ANBI-erkend)

Wandelingen:

Stichting Bron lachai-Roi organiseert themawandelingen onder de naam Walk & Talk.

Tijdens een wandeling met verschillende mensen wordt halverwege stilgestaan bij een vooraf afgesproken thema. Daarbij is ruimte voor bezinning, reflectie, meditatie en stilte. Na dit moment zoeken we elkaar weer op en delen we de ervaringen en inzichten. Er zijn vier wandelingen gehouden in de directe omgeving van Amersfoort.

"Ik ga mee met de wandelingen. Voor mij betekent het dat ik even tijd heb voor mezelf en God. Tijd om te luisteren, stil te zijn. Mooi vind ik om te horen wat het bij mij en de ander gedaan heeft om stil te zijn."

Maaltijden:

De avondmaaltijden zijn een belangrijk onderdeel van het programma van het gemeenschapshuis. Niet iedereen die mee-eet, verblijft in het gemeenschapshuis.

Sommigen schuiven aan voor alleen de maaltijd. Dit jaar zijn er vijf open maaltijden geweest. De zogenaamde Taste & talk werden één keer per maand gehouden tijdens de eerste helft van 2016. Na het gebruiken van de maaltijd, was er een verbindende of bezinnende activiteit.

In de tweede helft van het jaar zijn er geen aparte maaltijden georganiseerd. Dit had te maken met de eigen agenda van Johan en Tabitha.

Weekend:

Dit jaar hebben we voor het eerst een LEEF!-Weekend georganiseerd. Doel is om met elkaar in de rust God te zoeken, te vinden en te ontmoeten. Dat gebeurde op een andere locatie dan waar het gemeenschapshuis staat. Tijd vrij maken voor jezelf en de ander en tijd nemen om elkaar te bemoedigen waren belangrijke onderdelen van het weekend.

Dit eerste weekend werd gehouden in huis Lachai-Roi in Duitsland. In dit weekend was er veel ruimte voor een eigen invulling. Daarnaast waren er dagelijks meerdere bijeenkomsten waarin met elkaar een liturgie (lezing, gebed, zingen, stilte) werd gevierd. Ook waren er spannende activiteiten zoals een wandeling en was er gelegenheid voor creativiteit.

Enkele feiten

- In 2016 heeft de Stichting de ANBI-status gekregen.
- De Stichting heeft een logo gekregen
- Met de huisstijl is een begin gemaakt
- In december is er een LEEF-kaart gegaan naar het adressenbestand. Ieder heeft een kaart ontvangen met daarbij nog een extra kaart om weer te versturen en zo de Stichting onder de aandacht te brengen.
- De Stichting is op zoek naar een andere locatie voor het gemeenschapshuis. Er zijn twee mogelijke locaties bezocht en onderzocht. Op één locatie is tot twee keer toe geboden maar helaas is er geen overeenstemming bereikt over de prijs.
- Een aantal keer zijn we benaderd door mensen die een soortgelijke visie hebben. We willen onze kennis graag delen en ook van hen leren.

Vooruitkijkend:

- Gaan we door met meewonen en activiteiten
- Blijven we op zoek naar een ander gemeenschapshuis, een echt "thuis"
- Wordt de huisstijl verder ingevoerd
- Krijgt de Stichting meer naamsbekendheid